

Studiemateriale

”hvad siger Bibelen om...”

Udarbejdet til cellegrupper og bibelkredse og i Hedensted Valgmenighed og IM

Efterår 2016 og forår 2017

Studiematerialet suppleres af 2 aftner med bibelundervisning i Hedensted Missionshus:

D. 31. august 2016 kl. 19.30: Er Bibelen en facitliste? Lever vi efter reglerne i en gammel bog eller giver det mening at spørge om, hvad Bibelen siger om menneskelivet og livet med Gud?

D. 14. maj 2017 kl. 19.30: Spørgsmålsaften.

”Hvad siger Bibelen om...”

- 1. Tro og tvivl*
- 2. Det kristne liv*
- 3. Bibelens autoritet*
- 4. Penge*
- 5. Vrede*
- 6. Sex*
- 7. Stolthed og ydmyghed*
- 8. Medieforbrug*
- 9. Døden*

Dette studiemateriale er et forsøg på at bevidstgøre os selv og hinanden om, hvordan vi lever vort liv i lyset af Guds kærlighed og Guds frelse i Jesus Kristus. Det vigtigste er at kende Jesus og leve sammen med ham, men vi lever fortsat i syndens og dødens verden, så derfor har vi brug for at snakke med hinanden om, hvordan vi praktiserer det i vores dagligdag. Emnerne er meget forskellige – og måske er der også om nogle emner, som vi ikke snakker om så ofte i det kristne fællesskab. Det er der hermed en anledning til.

"I øvrigt brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der værd at tale godt om, kort sagt: Det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde." (Fil. 4,8)

Studiematerialet er delt op i 9 afsnit. Der meget kortfattet, da det vigtige er at lytte til, hvad teksten siger og samtale om det.

Tanken er, at man læser teksten fra Bibelen en eller flere gange og derefter i lyset af temaet taler om, hvad der har talt til den enkelte i teksten.

Derefter kan man gøre brug af materialet nedenfor.

Til hver samling er der en kort introduktion til temaet, en opfordring til at dele tanker om et bestemt tema (tag gerne en runde, så alle bidrager med deres tanker) og et par spørgsmål til refleksion over tekstens betydning for livet som kristen i dag og for menighedens fællesskab og tjeneste.

God fornøjelse!

Juli 2016 Hans Jørgen Hansen

1. samling: Tro og tvivl

Tekst: Romerbrevet 10,1-13 + 17 og Johs ev. 20,24-29

Intro: Paulus skriver om Israels folk – jøderne - som han selv har været en del af. De lever et religiøst liv, men de har ikke set, hvad det er, der kan frelse dem fra død og fortabelse. Paulus mødte Jesus og fik øjnene op for, hvad der er grundlaget for frelsen og dermed troens holdepunkt.

Tvivlen er troens følgesvend. Selv disciplene, som havde fulgt Jesus tæt i tre år kunne tvivle. Historien om Thomas kan måske ikke fjerne vores tvivl, men den kan fortælle os, hvor vi skal gå hen med tvivlen.

Del med hinanden hvordan I selv er kommet til tro – og hvordan I lever med tro og tvivl i jeres hverdag nu.

Livet med Kristus: Hvad kan få os til at tvivle? Hvordan kan vi blive holdt fast i troen?

2. samling: Det kristne liv

Tekst: 1 Peter 1,13-16 og 2,11-17

Intro: Peter starter sit brev med at understrege, at vi ved troen er genfødt til et helt nyt liv i Kristus. Og så udfolder han, hvordan dette liv skal leves. Ikke fordi vi skal blive gode nok til at blive frelst, men fordi vi har fået det evige liv som en gave, der skal udfoldes – også mens vi lever her på jorden.

Del med hinanden hvad I tænker, når I hører ordet "hellig".

Livet med Kristus: Vi skal i de efterfølgende studier dykke ned i nogle mere konkrete emner, men her er det vores overordnede forhold til det, der sker i samfundet, der er temaet (2,11-17).

Hvordan finder vi balancen mellem at være tro mod Guds Ord og så underordne os "under enhver menneskelig ordning", som kommer fra øvrigheden?

Hvad er et "helligt" liv i dag?

3.samling: Bibelens autoritet

Tekst: 2 Timotheus 3,10-17

Intro: Da Luther for 500 år siden gik ind i kampen mod afladsdyrkelse og gerningsretfærdighed, så var det en bevægelse tilbage til det rene Guds Ord, som det er åbenbaret i Bibelen. Reformationen bygger på de tre søjler: Ordet alene! Kristus alene! Troen alene!

Vi må også søge tilbage til Ordet, fordi det er her vi finder fortællingerne om Jesus og evangeliets løfter om nåde og frelse i ham. Samtidig er Bibelen en vejledning til at leve vores hverdagsliv i evangeliet. Bibelen er ikke en facitliste, men en vejledning til at holde målet klart, så vi ikke går ud af en sidevej!

Del med hinanden hvordan i har det med Bibelen – som Guds åbenbaring af vejen til frelse og som vejledning til at leve et helligt liv.

Livet med Kristus: Ind i ordet – ud med ordet. Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at lade Bibelens ord få mere plads i vores hverdagsliv, så vi lever mere i Guds kærlighed og lader det komme til udtryk i vores liv?

4.samling: Penge

Tekst: 1 Timotheus 6,6-12

Intro: Der findes en vej mellem askese og selvoptaget livsnydelse, mellem fattigdom og rigdom. Nøgleordet hedder nøjsomhed. Ikke sparsommelighed eller nærighed, men nøjsomhed, så vi ikke bliver opslugt af penge og materialisme. Kærlighed til penge er roden til alt ondt, men pengene kan også være til velsignelse. Det handler om, hvor vi har vores fokus!

Del med hinanden hvordan du ser balancen mellem at tjene - og have mange penge - og så være rig hos Gud.

Livet med Kristus: Hvor er dine udfordringer i forhold til penge og materiel velstand? Hvornår har vi tilstrækkeligt til os selv og hvornår giver vi nok til Guds riges arbejde og til dem, der har brug for hjælp?

5.samling: Vrede

Tekst: Matthæusev. 21,12-17 og Efeserbrevet 4,26-32

Intro: Kristne bliver ikke vrede! Jo – de gør. Selv Jesus blev vred og i NT står der 70 gange om vrede. Vrede er ofte undertrykt, fordi den er svær at kontrollere, når den bryder løs. Vi skal lære at leve med vreden uanset om det er som raseri, krænkelse eller harme. Vrede er en følelse og som sådan ikke forkert, men den holdning og adfærd, der kan udvikle sig sammen med vreden kan være forkert.

Del med hinanden nogle situationer, hvor du har oplevet dig krænkede, harm eller er blevet rasende. Hvad gjorde du og hvordan er du kommet videre?

Livet med Kristus: Bliv blot vrede, men synd ikke! Hvordan giver vi rum for vreden uden at det bliver til forkerte handlinger?

6.samling: Sex

Tekst: 1 Mosebog 1,26-29 og 2,21-25 og Rom 1,24-27

Intro: Køn og seksualitet er en del af menneskelivet. Det er forbundet med stærke følelser og stærke drifter. Derfor fylder det så meget i bevidstheden hos den enkelte og i mediebildet. I dag bliver de bibelske tanker og principper om det seksuelle kraftigt udfordret. Køn er en konstruktion og sex er en handelsvare. Men Bibelen fortæller stadig, at Guds plan med vores køn og vores seksualitet er at leve i hans kærlighed med ham og med hinanden.

Del med hinanden. Tal først om, hvor personligt I vil snakke om dette emne. Det er OK at snakke om det principielt og i en samfundskontekst. Hvordan oplever du seksualitetens modsætningsfyldte spændingsfelt?

Livet med Kristus: Hvad kan vi gøre for at fremme og praktisere de bibelske tanker om køn, kærlighed, sex og ægteskab? Hvad sker der, hvis vi ikke snakker om det?

7.samling: Stolthed og ydmyghed

Tekst: 1 Korintherbrev 13,4-7

Intro: Stolthed har mange ansigter og ydmyghed kan blive til en udstilling af fromhed. Vi må godt være stolte, når vi har gjort noget færdigt eller gjort noget for andre, men vi skal også være ydmyge, fordi alt hvad vi har og kan er fra Gud. Det kan være svært at finde balancen i dette. Paulus bruger kærligheden som rettesnor og udfolder, hvordan vi kan leve med både ydmyghed og stolthed.

Del med hinanden hvordan I oplever ydmyghed og stolthed i jeres liv og fællesskaber.

Livet med Kristus: Kan vi som kristne vise en måde at være på over for vores medmennesker, hvor Guds kærlighed er synlig – uden at blive hovmodige og uden at udstille vores ydmyghed?

Hvad er det for en kærlighed Paulus taler om?

8.samling: Medieforbrug

Tekst: 1 Johs brev 2,15-17 og Filipperbrevet 4,8-9

Intro: Bibelen siger ikke så meget konkret om medieforbrug, da det måske ikke var så aktuelt for 2000 år siden, men da medierne er et af de fænomener, der fylder mest børn og voksnes liv i dag, må vi forholde os til det og forsøge at finde nogle generelle pejlemærker at handle efter. Måske er det vigtigste at forholde sig til at mediernes verden er menneskeskabt, mens den virkelige verden, hvor Guds Ånd råder, ikke nødvendigvis kan ses og høres.

Del med hinanden hvordan I forholder jer til alle de skærme, der omgiver os i hverdagen? Hvad gør det ved os og vores fællesskab med hinanden?

Livet med Kristus: Hvordan bruger vi de nye teknologier bedst, så vi selv og de fællesskaber, vi færdes i, bliver beriget af det? Har vi brug for at sætte grænser for os selv i vores medieforbrug?

9.samling: Døden og det evige liv

Tekst: Filipperbrevet 1,19-26

Intro: Vi skal alle dø engang, men alligevel kan døden være svær at tale om, fordi den kan være forbundet med svære oplevelser og tunge, triste tanker og minder. Men sådan havde Paulus det ikke. Han talte frimodigt om døden og kaldte døden for "en vinding"?

Del med hinanden hvilke oplevelser I har haft med døden og hvad I tænker om, at vi alle skal dø.

Livet med Kristus: Kan man forberede sig på at dø? Er vi gode nok til at tale om døden i vores fællesskaber? Hvordan kan vi leve i hverdagen, så det mærkes på os, at vi har et håb om et evigt liv?