

Bibelundervisning i Hedensted Missionshus

d. 13. september 2023

3. Helligåndens virke i dag?

3 aftner:

1. Hvem – eller hvad – er Helligånden? Viden om Helligånden
2. Hvad gør Helligånden? Erfaringer med Helligånden
3. **Helligåndens virke i dag? Virkninger af Helligånden**

Helligånden skaber troen - fordi kun Helligånden kan komme ind i vores sjæl.

Den synlige Jesus lærer os den usynlige Gud at kende og gennem Guds ånd mærker vi hans nærvær.

Påskekristerne eller pinsekristerne?

Åndsdaab, tungetale, helbredelser? Hvorfor sker der ikke mere i vores sammenhænge?

Teologi bygger på Guds ord! Men hvis ikke det ord levner plads til oplevelser og erfaringer, så er det gold og ufrugtbar lærdom.

Lad jer fylde af Ånden. Efs 5,18.

Vi skal leve i Ånden. Gal 5,16

Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden Gal 5,25.

Spørgsmål til samtale: Hvordan bliver du fyldt af Helligånden, så du vandrer i Ånden?

Pinsedag – engangsforestilling – herefter er Helligånden knyttet sammen med dåben. ApG 2,38

Alle kristne har Helligånden. Rom 8,9

"At være fyldt af Helligånden" er at være behersket af Helligånden. (Sml. Fulde af vin).

Den mere generelle oplevelse af at blive fyldt med ånden er den momentane oplevelse. Men

generelt lader Helligånden sig ikke presse ind i et bestemt skema. Eks. Paulus: ApG 9,17-19 + 13,9

Disciplene: ApG 2,4 + 4,8 + 4,31 + 4,31

Åndens fylde til **helliggørelse** eller **dygtiggørelse** Figur. (Åndens gerning i liv og tjeneste s. 64)



Hvordan bliver jeg udrustet af ånden?

Et åndsfuldt kristenliv betyder modgang og kamp, for verden og den onde tåler ikke brændende kristne.

- a) Løftet om Guds udrustning er et evangelium. Gal 3,2-5.
- b) Vi må med frimodighed bede Gud om at fylde os med sin ånd og udruste os med nådegaver.
- c) Sørg for vedblivende at lade dig fylde af ånden gennem bøn og bibellæsning.
- d) Brug forbøn med håndspålgelse. Ikke et sakramente, men en bønform. 1 Tim 4,14.

At blive fyldt af Helligånden er ikke en afsluttet hændelse, men en vedvarende proces, kendetegnet ved gradvis vækst og enkelte oplevelser, hvorigennem Ånden tilfører nyt liv og ny kraft. Men vi er altid på vej...

Naturgaver, Åndens frugt eller nådegaver....

1. Naturgaver. Skabelsesdimensionen. Gud har udrustet dig.
2. Åndens frugter. Kristusegenskaber. Helligåndens virke i dig.
Gal 5,16-26: Åndens frugt. Matt 3,8: Johs Døber: "Så bær da frugt, som er omvendelsen værdig!". Joh 15,16: Jesus: Jeg har sat jer til at gå hen og bære frugt"
3. Nådegaver. Kristusevner. Helligåndens udrustning til tjeneste.

Den første menigheds kald var ikke at tale om Jesus, men at være Kristus i verden.

"Uden Helligånden er kirken kun organisation, Liturgien besværgelse, autoriteten dominans, missionen propaganda." Ignatius af Latakia. Menigheden er et fællesskab hvor alle nådegaver er givet til hinanden.

1 Kor 12-14 og Rom 12 er ikke en fuldstændig liste over nådegaverne. Kendetegnes ved stor mangfoldighed og lapper ofte over hinanden. Ikke en entydig definition. Udrustning til den konkrete tjeneste. Nøgleord: Lydighed og troskab. Den første menighed havde mere fokus på at hjælpe de fremmede og de svage end på de åndelige gaver.

1 Kor 12,4-6: Nådegaver, tjenester, kraftige gerninger. Gud er den samme. Parallele udtryk for nådegaver.

Jesus – var apostel, hyrde, lærer, evangelist, profet. Han talte med visdom og med kundskab. Han gjorde undere og helbredte, han gik omkring og formanede, trøstede og hjalp (Efs 4,11).

Vi står i en kamp – ikke nok med naturgaver og frugter. Alle er vigtige. Måske de mindst synlige er de allervigtigste.

Når enkelte nådegaver overbetones (f.eks. tungetalen eller helbredelsen), så er der fare for hovmod eller åndeligt selvbedrag. Bedømmelse af nådegaver: "Hvem falder lyset på?" 1 Kor 12 – kædes sammen med bekendelsen af Jesus som Herre.

1 Kor 14,1 Stræb efter Åndsgaverne: Tungetale, Profetisk tale, Helbredelse?? Og...?

1 Kor 13!