

# Studiemateriale

## ”Vi elsker, fordi han elskede os først” Johannes’ Første Brev

**Udarbejdet til cellegrupper og bibelkredse i Hedensted  
Valgmenighed og Hedensted IM**

**Efterår 2021**

Dette studiemateriale indeholder 5 oplæg til studieaftner. Der er til hver gang en bibeltekst og en kort forklaring. Derefter er der to typer spørgsmål: Først er der spørgsmål til den kristne tros grundlag og derefter er der spørgsmål til det hverdagsliv, som følger af troens liv.

Studiematerialet suppleres af bibelundervisning i Hedensted Missionshus.  
**D. 25. august 2021 kl. 19.30:** Intro til 1. Johannesbrev.  
Derefter er der mulighed for at melde sig til 4 aftener i september måned  
(Se fuldt program sidst i dette hæfte)

Jeg vil opfordre til, at man læser teksten fra Bibelen en eller flere gange, og derefter taler om, hvad der har talt til den enkelte i teksten. Derefter kan man gøre brug af kommentarerne og spørgsmålene nedenfor.

Hans Jørgen Hansen

# 1.samling: Gud er Lys

**Tekst: 1 Joh 1,1-2,2 og Joh ev. 20,30-31**

Johannes fortsætter, hvor han slap i Johannesevangeliet – med at forkynde om Jesus og vejen til evigt liv hos Gud. Menigheden, som han skriver til, er givetvis kommet på afveje – både med hensyn til læren om, hvem Jesus er, og hvad hans død og opstandelse betyder; men det er også en menighed, der ikke har styr på deres liv med Gud og med hinanden.

I de første 4 vers præsenterer Johannes sig selv, og derefter forkynder han, at *"Gud er lys, og der er intet mørke i ham"*. Han beder os overveje, hvordan vi lever vores liv i det lys?

Lys og mørke er en af de modsætninger, som Johannes også har skrevet om i sit evangelium (Se Joh 8,12 og 12,44-50).

Hovedtemaet i dette afsnit er om synd og tilgivelse. Taler vi ret om det i dag eller nedtoner vi talen om synd, da den ikke er rar, og kun forstås af mennesker, der er fortrolig med Bibelens tale og sprogbrug? Og hvis vi ikke taler om vores synd – er det så, fordi den slet ikke findes?? Når Bibelen taler om synd og tilgivelse, så må vi også turde gøre det. Netop tilgivelsen giver lys i vores liv.

## **Troens grundlag:**

Del med hinanden hvad I tænker på, når I læser v. 5.

Hvordan og hvornår opdagede du, at *"Gud er lys, og der slet intet mørke er i ham?"*

Supplér med de tanker som introen i v. 1-4 giver jer.

## **Livet med Kristus:**

1. Hvad vil det sige at vandre i mørket? Fortæl evt. om eksempler fra jeres liv, hvor I oplevede mørke.
2. Hvad vil det konkret sige at vandre i lyset?
3. Hvis bekendelse fører til tilgivelse, hvordan kan vi så bekende vore synder? Tal evt. om skriftemål og nadver som veje til at erfare Gud nærvær og tilgivelse.

## 2.samling: At holde fast i Guds Ord

### Tekst: 1 Joh 2,3-17

Efter introen i det første studium, hvor evangeliet forkyndes til tilgivelse og frelse, kalder Johannes Jesus for "*Talsmand*", "*den retfærdige*" og "*Guds kærligheds fuldendelse*". Gode betegnelser, som det kan være godt at grave dybere i.

Men denne tekst er også en fortsættelse af begrebet "*at vandre i lyset*".

Vi tror måske ikke, at lovtrældom findes i vores liv, men spørgsmålet er, om det holder. Vores tilfredshed i livet er ofte bundet op på, om vi er lykkedes med at gøre det gode – mere end om vi er lykkedes med at leve Gud nær.

Versene 7-17 taler om vores forhold til fællesskabet og til de materielle goder. Teksten giver os anledning til overveje, hvordan vi kan møde livets udfordringer i spændingen mellem Guds bud og syndens realitet – ikke i teorien, men i praksis!

### Troens grundlag:

Hvordan kan det at kende Gud hænge sammen med at holde hans bud?

Jøderne tror, at de bliver frelst ved at holde budene, men gælder det også for kristne?

Find evt. andre steder i Bibelen, der forklarer dette.

### Troens liv:

1. Hvad vil det i praksis sige, at holde Guds bud?
2. Der er et gammelt og et nyt bud (v. 7-11). Hvad forstår I ved det gamle og det nye bud? Kan I "oversætte" det at hade sin bror til noget I kender fra hverdagen?
3. Opsummer, hvad Johannes siger til børnene (som kan være en betegnelse for alle mennesker), til fædrene og til de unge (v. 12-14). Hvordan kan vi tale om "*verden*" uden at det bliver "*dem og os*"?

### 3.samling: Antikrist og Guds børn

**Tekst: 1 Joh 2,18-3,24**

Det er kun i Johannes' breve, at betegnelsen Antikrist optræder som synonym for vranglærere. Jesus advarede også mod falske Messias'er og falske profeter (Se Mark 13,22). Antikrister og vranglærere er ikke folk, der udgiver sig for at være Kristus, men det farlige ved dem er, at de udgiver sig for at være sande kristne. Det kan være svært at identificere vranglære – og endnu sværere at tage afstand fra kristne, som måske er i samme kirke eller bevægelse, men som er ved at føre andre vild. Men et opgør var nødvendigt dengang, og det kan det også være i dag.

Kærligheden til brødrene – fællesskabet - bliver fremhævet som et vigtigt kendetegn ved kirken og den sande lære. Fællesskabet har både en bevarende og tiltrækkende kraft, som vi skal værne om – særligt i vores individualiserede tid. Men det kræver, at vi tør sætte flere ressourcer ind på at tænke mere "vi" og mindre "jeg".

Kap 3 er stærke ord om at være i fællesskabet og give til fællesskabet.

#### **Troens grundlag:**

Brug gerne noget tid på ud fra teksten at karakterisere en vranglærer og tal om eksempler på vranglære i dag.

I 2,27 omtales en "*salve*". Hvad kan det være et udtryk for?

#### **Troens liv:**

1. I kap 3 beskrives "*Guds børn*". Hvad kendetegner "*Guds børn*"?
2. Vil man sætte de samme betegnelser på de kristne i dag, som Johannes bruger her?
3. Tal om hvad 3,18 betyder i praksis.

## 4.samling: Guds kærlighed – og vores

### Tekst: 1 Joh 4,1-21

Her samles der op på det, som vi har læst i de tre første kapitler: Troens grundlag og kampen mod den falske lære – og det liv, der skal leves i troen på Jesus.

Vi får her et redskab til at efterprøve, hvad der er efter Guds ånd. Der tales om "*sandhedens ånd*" og "*vildfarelsens ånd*". Det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at sætte ord på, hvad det betyder.

I den anden del bliver det flere gange understreget, at det er vigtigt med den rette rækkefølge: Guds kærlighed går **altid** forud for vores kærlighed til hinanden og til næsten. Hvis ikke den rækkefølge er på plads, ender vi i lovtrældom og udbrændthed. Kun kærligheden fra Gud kan give os kræfter til at tjene Gud og tjene hinanden.

### Troens grundlag:

Giv eksempler på vranglære som ikke overholder Kristusbekendelsen.

Hvad betyder "*Jesus Kristus, kommet i kød,*"? (4,2)

Hvad forstår du ved "*sandhedens ånd*" og "*vildfarelsens ånd*".

### Troens liv:

Prøv at afdække følgende i 4,7-21:

1. Kærlighedens årsag
2. Kærlighedens inspiration
3. Kærlighedens aktivitet

Hvad gør man, når der er "*en bror*" i menigheden, som man har svært ved at elske?

## 5.samling: De tre vidner

### Tekst: 1 Joh 5,1-21

De tre kernebegreber i vores forhold til Gud: troen, kærligheden og lydigheden, er den treklang, som Johannes ønsker skal klinge i læsernes ører. Hvis vi skal sejre over de kræfter, der vil ødelægge troen og kirken, skal de alle tre være til stede.

Det ikke er kampen mod "denne verden", mod sekulariseringen og verdsligheden, der er afgørende. De følgende vers viser, at det er kampen mod den falske lære, der ikke forkynder en sand Kristus, der er det allervigtigste.

Troen hviler på tre vidner: Ånden, vandet og blodet. Det er godt at fordybe sig i den indbyrdes sammenhæng mellem disse tre.

Johannes slutter brevet af med at samle op på forskellige temaer fra brevet – og understreger igen syndens alvor. Vi ved ikke nøjagtigt, hvad der menes med "*Der er synd, som er til døden;*" og vi skal derfor passe på med at lægge for skarpe fortolkninger ind i det. I forhold til resten af brevet er det sandsynligvis det at følge vranglærere, der menes. Men der er altid mulighed for at vende om!

### Troens grundlag:

Udlæg hvad der i v. 1-5 står om troen, kærligheden og lydigheden.

Gør det samme med de tre vidner: Ånden, vandet og blodet.

Hvad betyder ordet "vide" i vers 13? - og hvorfor er det vigtigt?

Find de 6 steder ordet "vide" eller "ved" er brugt i v. 13-21 og tal om, hvorfor Johannes bruger det så mange gange i sin afslutning på brevet.

### Troens liv:

1. Tal om, hvad I hver især har fået ud af at læse 1. Johannesbrev.
2. Hvordan skal vi forholde os til Johannes' tale om vranglære?
3. Hvordan kan vi praktisere "Vi elsker, fordi han elskede os først"?