

2. Liv

Bibelundervisning 1. Johannesbrev

1 Joh 1,1-4

Onsdag d. 25. august kl. 19.30	Intro til 1. Johannesbrev
Tirsdag d. 7. september kl. 19.00	Liv (1 Joh 1,1-4)
Tirsdag d. 14. september kl. 19.00	Lys (1 Joh 1,5-2,29)
Tirsdag d. 21. september kl. 19.00	Kærlighed (1 Joh 3-4)
Tirsdag d. 28. september kl. 19.00	Ånden, vandet og blodet. (1 Joh 5)

Opsamling fra sidst: Bibelsyn og bibeltillid. Ikke kun sort-hvidt, men en hjælp til at fastholde Bibelens autoritet som Guds Ord.

Johannesevangeliet og 1. Johannesbrev

Johs 3,16

For således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.

1 Joh 4,9-10

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os:
at Gud har sendt sin enbårne søn til verden,
for at vi skal leve ved ham.
Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud,
men i at han har elsket os og sendt sin søn
som et sonoffer for vore synder.

Præsentation af Johannes:

En af disciplene, "Tordensøn", Kærlighedens apostel, var på øen Patmos på grund af forfølgelse.

Prologen i Johannesevangeliet sammenholdt med prologen i 1. Johannesbrev

Joh 1,1-5 + 14

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
I ham var liv, og livet var menneskers lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,
og vi så hans herlighed, en herlighed,
som den Enbårne har den fra Faderen,
fuld af nåde og sandhed.

1 Joh 1,1-4

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt,
det, som vi har set med vore øjne,
det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord –
og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det
og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen
og blev åbenbaret for os –
det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer,
for at også I kan have fællesskab med os;
og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.
Dette skriver vi, for at vor glæde kan være fuldkommen.

Joh 1,1-5 + 14

Prologen i Johannesevangeliet: Før tiden og rummet fandtes kun Gud – og ordet! (1 Mos 1,1).
Ordet = Logos (græsk) = fornuft/ord. Nyt indhold: Ordet = Jesus! (Joh 1,14)

1. Joh 1,1-4

Prologen rummer både perspektiv (Johannes = Ørnen) og antyder indholdet i hele brevet. Hensigten med at skrive brevet, er at etablere og uddybe fællesskabet mellem afsender og modtager. Derved opnår de fællesskab med Faderen og Sønnen, hvilket giver forfatteren fuldkommen glæde.

I prologen findes også polemikken mod vranglærerne, som har forvrænget den oprindelige forkyndelse.

3 Hovedtanker i prologen:

1. Forkyndelsens genstand
2. Forkyndelsens grundlag
3. Forkyndelsens hensigt

Forkyndelsens genstand og indhold

"Det, som var fra begyndelsen" - "Livets ord" - Den inkarnerede Gud – Jesus Kristus.

Kan ses og føles - ikke bare høres.

Er "fra begyndelsen" dvs fra evighed (Jvnf Johs ev prolog: "I begyndelsen var Ordet..)

Knytter til ved skabelsen og beskriver ordets medvirken ved skabelsen.

Hvorfor Ordet?

"Ligesom mennesket bruger ordet til at åbenbare, hvad der bor i dets indre, sådan bruger Gud Jesus til at åbenbare, hvad der bor i ham. Altså er Jesus hans ord!" (Koch) Joh 1,18.

Ikke kun i Jesu forkyndelse, men i alt hvad han gjorde, sagde og var. Jesu ord og gerninger er Guds ord og gerninger. Joh 10,37-38

Joh 1,4: "I ham var liv". Han **er** livet og **giver** livet. Det han er, kan ikke løsrives fra det han giver.

Han giver lyset, sandheden og livet, fordi han selv er lyset, sandheden og livet. Joh 8,12 og 14,6.

"...fra begyndelsen"... Det evige er trådt ind i tiden og historien. Inkarnationen er en realitet. Jesus er livets ord. Bruges også i forbindelse med:

- Djævelen og hans synd: 3,8
- Mod vranglærerne: 2,7 og 24a og b, 3,11 og 2 Joh 5 og 6. Modstanderne er dem, der ikke er blevet i det kristne budskab, der lød fra begyndelsen. (De er "gået videre" 2 Joh 9)

At blive i den kristendom, som "i begyndelsen" gjorde dem kristne, er at blive i den apostoliske lære! (2,24 og 27 + 3,6). Det er at blive i Jesus!

Forkyndelsen genstand og indhold er den inkarnerede Gud, der var fra begyndelsen og nu er blevet menneske i Jesus Kristus.

Forkyndelsens grundlag

Johannes særlig autoritet – øjenvidne. 3 gange omtaler han sit grundlag: Set, følt, hørt.

Som øjenvidne står Johannes og de øvrige disciple i en særstilling. 2 Pet 1,16-18.

Men ikke nok at være øjenvidne. Skal være udvalgt apostel. ApG 1,21-26

Understregning af øjenvidneautoritet er en brod mod vranglærerne, der er gået videre og har tilsidesat øjenvidnernes oprindelige budskab (2 Joh 2,9). Deres angreb på inkarnationen er også et angreb på apostlenes autoritet og vidnesbyrd.

Hvad hører du bibelkritikere sige om Paulus i dag?

”Vi”: 1. Traditionens eller kirkens ”vi”. Alle kristne til alle tider. Det er ikke forbeholdt Jesu samtidige at se Jesus. Også muligt for senere slægtled (Joh 6,40 og 20,29 (Thomas).

Eller apostlenes/øjenvidnernes ”vi”. Stærkeste argument: ”...vore hænder rørte ved”. Luk 24,39

”se”: Både den konkrete seen og en åndelig ”seen”. At se og at tro er identiske. Joh12,44

Johannes har taget imod Guds vidnesbyrd (5,9). Han er øjenvidnet, der kom til tro og nu selv vidner om det han har set, følt og hørt. Det at være vidne gælder for alle kristne, der har set Jesus og lever i troen på ham, men det kræver at vi læser og tror på vidnesbyrdet fra de dem, der så den historiske Jesus og ikke lader os føre vild af alle mulige andre versioner af kristendommen.

Forkyndelsens hensigt

Jesus-åbenbaringen skal forkyndes til en større kreds. Åbenbaringen *for os* (dem, der har fulgt Jesus) bliver til en proklamation *også til jer*. Budskabet om ham, hvis liv og død gælder alle.

Hensigten er at etablere et fællesskab (koinonia) mellem afsender og modtager af brevet – et fællesskab der inkluderer fællesskabet med Faderen og Sønnen.

Når Johannes indbyder til fællesskab, så er det en indbydelse til alt, hvad frelsen i Jesus indebærer – og det er et fællesskab med faderen og sønnen, som fører de kristne ind i et indbyrdes fællesskab og et etisk liv.

I v. 3 understreges, at Jesus er Guds søn – side ordnet med Faderen. Der kan ikke være tale om et fællesskab med Gud uden om Sønnen. Vranglærernes kætteri er netop at de fornægter at Jesus er Kristus, Guds søn.

v.4 Johannes' glæde lider, hvis ikke læserne kommer til at dele frelsen med ham. Svært at definere ”en fuldkommen glæde”. (Joh 15,11)

En glæde der kan opleves på denne jord – trods hån, forfølgelser, lidelser osv.

Prologen lægger op til et pastoralt og polemisk brev. Det gælder liv og død for tilhørerne. Derfor er brevet skrevet!