



Afslør afguderne

Selv de allerbedste ting i vores liv kan blive til afguder, der tager den plads, kun Gud kan have i vores liv. Afguder, afgudsdyrkelse og usund afhængighed er synd!

Abrahams afgudsdyrkelse

Læs 1 Mos 22,1-14: Abraham var tilsyneladende ved at blive usundt afhængig af Isak og var ved at knytte sine dybeste håb og længsler til ham i stedet for til Gud. Det sker nemt, at vi gør vores børn eller ægtfælle til en afgud. Nogen vi knytter så stærke forventninger til, om at de skal give os det - indhold i livet, som vi længes efter, og som vi får en usund afhængighed af.

Abraham skal ofre Isak på alteret, for at han skal indse, at han har gjort ham til en afgud. Gud redder på den måde Abraham fra afgudsdyrkelse – og Isak fra at være genstand for den. Begge dele er ødelæggende, så Guds barske befaling sker ud af barmhjertighed.

Gud ofrede selv mange år senere sin egen søn for at fri os af syndens og afgudsdyrkelsens forbandelse destruktive kraft. Ligesom vædderen tog Isaks plads, sådan tog Jesus vores plads og blev ofret for os. Netop derfor er han den eneste vi skal ære og tilbede som vores Gud.

Rådsmændens afgudsdyrkelse

Læs 1 Lukas 18,18-23: Han var et succesfuldt menneske med magt, anerkendelse og penge. Alligevel mangler han noget. På den måde ligner han moderne danskere. Vi kan også opleve tomhed og tristhed midt i velstand og succes.

Grunden til, at vi mangler noget er, at vi mistede forholdet til Gud og herligheden fra Gud ved syndefaldet. Vi forsøger at dække denne mangel og fylde det tomme hul i vores sind med alt det forkerte som penge, forbrug, rejser, oplevelser, alkohol, sex, andre mennesker, magt, kontrol osv..

Det er ikke penge og rigdom i sig selv, men *kærligheden* til penge, der er ondt. Penge repræsenterer vores egen menneskelige formåen og følelsen af kontrol og magt. Hvis vi elsker penge mere end Gud, og stoler mere på dem end på Gud som den egentlige grund til tryghed og sikkerhed, er det en afgud.

Vi må gerne holde af mennesker og ting, og gerne sørge over at miste, men når vi bliver så fortvivlede, at livet ikke længere har mening, hvis vi mister vores penge (eller andre ting/personer), så afslører det, vi har gjort det til en afgud.

Det er svært at slippe de falske afguder, selv om de ikke giver os, det de lover, men gør os fortvivlede og sultne efter mere. Vi må huske og stole på, at Gud er nok for os. Han giver os det, virkelig trænger til og stiller vores sult og tørst. Læs Salme 73,25

Spørgsmål til ransagelse og til at identificere eventuelle afguder i dit liv

Er der noget andet, der har fået den plads og indtager den rolle i dit liv, som kun Kristus skal have?

Søger du lykke, trøst, glæde i andet end Jesus? Hvem er herre i dit hjerte og i dit liv?

Hvad er i realiteten din dybeste glæde og dit lys i livet? Er der mennesker, som du knytter al dit håb til?

Hvad er dine mål og drømme og din dybeste længsel? Hvad giver dit liv mening?

Hvad er du villig til at investere overdrevent med penge, tid og ressourcer på at få eller opnå?

Hvad frygter du allermost at miste?

Hvad er dit værste mareridt?

Hvad giver dig stress, bekymring og angst?

Hvor søger du tilflugt, trøst og sikkerhed? Hvad giver dig tryghed og sikkerhed i livet?

Hvem er du nødt til at tilfredsstille og please?
