



Hjertet er en afguds-fabrik

1Joh 5,21: Vogt jer for afguderne.

Calvin: Menneskets hjerte er en afguds-fabrik. Der bliver hele tiden produceret afguder i vores hjerte, det er som samlebåndet på fabrikken, der kører non-stop. Og vores hjerte er så effektiv en afguds-producent, at det kan gøre alt til en afgud.

Definitioner på afguder

En afgud er alt, som har fået eller tiltaget sig den plads, den tillid og opmærksomhed, den loyalitet, glæde og frygt, som kun tilkommer Gud.

Tim Keller: "Det er hvad som helst, som er vigtigere for dig end Gud, hvad som helst, som optager dit hjerte og sin fantasi mere end Gud, hvad som helst, du forsøger at få til at give dig det, som kun Gud kan give."

Afgudsdyrkelse = usund afhængighed. Vi kan blive afhængige af alle mulige ting eller personer på en så usund måde, at de bliver selve kernen i vores liv, og så vi knytter os til med en så stor energi og styrke og med så mange følelser, at vi håber og forventer, at får vi bare det, så vil livet give mening, så vil vi få en følelse af at have værdi og være betydningsfuld og føle os trygge.

Nære og fjerne afguder

Fjerne/abstrakte, det som motiverer os: 1) Kontrol, magt, styrke. 2) Anerkendelse, bekræftelse. 3) Komfort, sikkerhed, tryghed.

Nære/konkrete, som vi dyrker for at opnå de fjerne afguder: Penge, arbejde, forbrug, sex, magt, prestige, status, nydelse, position, ros fra mennesker, anerkendelse, bekræftelse, succesfuld karriere, skønhed, et romantisk forhold, en ægtefælle, mad, oplevelser, rejser, børn, familie, lederopgaver, høj moral, osv. (Dette er kun en mangelfuld liste af eksempler. Afguder kan være alt muligt).

Afgudernes utilstrækkelighed

Ingen afguder eller usunde afhængigheder kan tilfredsstille hjertets dybeste længsel og stille vores inderste sult. Læs Salme 115,2-11; Es 42,17; 44,9-11; 45,16.

Gud Herren er den eneste sande Gud, han er vores frelser i Kristus, og kun han kan opfylde vores dybeste behov: Tilgivelse for synd, frelse og evigt fællesskab med ham. Derfor må og skal vi ikke have andre guder end ham. 2 Mos 2,1-5.

Spørgsmål til ransagelse og til at identificere eventuelle afguder i dit liv

Er der noget andet, der har fået den plads og indtager den rolle i dit liv, som kun Kristus skal have?

Søger du lykke, trøst, glæde i andet end Jesus? Hvem er herre i dit hjerte og i dit liv?

Hvad er i realiteten din dybeste glæde og dit lys i livet?

Med munden bekender vi troen på Gud, men er han også reelt vores hjertes herre og konge, vores egentlige Gud?

Hvad er dine mål og drømme og din dybeste længsel?

Hvad er du villig til at investere overdrevent med penge, tid og ressourcer på at få eller opnå?

Hvad frygter du allermost at miste?

Hvad er dit værste mareridt?

Hvad giver dig stress, bekymring og angst?

Hvor søger du tilflugt, trøst og sikkerhed?

Hvem er du nødt til at tilfredsstille og please?
