



NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED SEPTEMBER 2017

Kære alle i HVM

Jeg vil først og fremmest gerne give jer en tak og en opmuntring! Tak, fordi I er så gode til at se og modtage nye, der kommer til vores menighed. Tak fordi, I ikke bare at lade nye eller gæster gå ubemærkede hjem. Måske ser vi ikke gæsten igen, men han eller hun går hjem med en god følelse af at være set og hørt og betyde noget. Tak, at I er så gode til det!

Gæster er potentielle nye kirkegængere og medlemmer. Også derfor er det godt og vigtigt at tage godt imod nye. Man må gerne mærke, at noget af det, Hedensted Valgmenighed kan, er at se mennesker og vise omsorg for dem. Det er ikke alle steder, man oplever det. Men når nye kommer og bliver taget godt imod, får de lyst at komme igen – og måske blive en del af fællesskabet. Så bliv endelig ved med at lade mennesker mærke varmen og omsorgen fra Hedensted Valgmenighed.

Antal er ikke afgørende

Jeg blev selv opmuntret, da jeg læste et blog-indlæg der talte om, at kirkens størrelse eller antallet af medlemmer ikke har betydning. For det passede så godt på Hedensted Valgmenighed. Vi er ikke en stor menighed, men det er ikke det afgørende: Han skrev bl.a.:

- At vi er kaldede til at være trofaste i fællesskabet og i tjenesten uanset menighedens størrelse.
- Om vi når ud til 1 eller til 100 personer med evangeliet, så har det afgørende og evig betydning.
- Den grundlæggende opgave for en menighed uanset størrelse er altid at række evangeliet til flere.
- Menighedens størrelse afspejler ikke vores værdi som menighed og som kristne i Guds rige.
- Enhver menighed kan gøre en forskel – også HVM!

Det synes jeg er opmuntrende at huske på. Samtidig skrev samme blogger, at hvis antal betyder så lidt for os, at vi er ligeglade med, om nye kommer med, så har vi mistet synet for, hvad menighed er. Det er også vigtigt at få med. For vi vil gerne være flere. Og derfor er vi kede af, når folk forlader os og glæder os, når nye kommer til. Lad os blive ved med at invitere og bede om flere i fællesskabet, og om at vi alle må være trofaste.

Reformations-fejring

Fejrer Hedensted Valgmenighed slet ikke 500 året for reformationen? Jo da! Vi skal bl.a. have fokus på nogle af de reformatoriske hovedpunkter i vores undervisningsgudstjenester her i efteråret.

Og så bliver **gudstjenesten d. 22. oktober kl. 19.00** omdannet til en stor Reformations-Gospel-gudstjeneste med gospelkoret Cornerstone. Sammen med korleder Anders Grinderslev og har jeg skrevet nogle gospel-sange, hvor vi nyformulerer nogle af de reformatoriske kernepunkter. Gennem sangene og forklaringer/refleksioner vil vi gerne vise, at Reformationen ikke kun er noget, der foregik engang, men at dens budskab og formål også er vigtig i dag og har betydning for troens liv nu.

Der bliver gang i den med levende musik, og vi håber, at mange både fra byen og nabosognene vil tage imod de invitationer, der vil blive uddelt. Vær gerne med til at invitere og tag din nabo, ven eller kollega med.

Projekt-uge i uge 38

I uge 38, fra d. 18.-23. september, arbejder jeg med Peru-projektet og vil derfor kun være til rådighed i tilfælde af uopsættelige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe. Tak for forbøn for denne uge.

Høstgudstjeneste

D. 17. september kl. 13.30 er der høstgudstjeneste, og igen har vi inviteret Red Barnets Oplevelsesklub. Der bliver ikke indgang med frugt og grønt, men vi laver en stor dekoration, og alle er velkommen til at komme med korn/neg, frugt, grøntsager osv. og lægge det på dekorationen før gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kaffe, hygge og aktiviteter på P-pladsen (eller i kirken, hvis vejret er dårligt).

Med venlig hilsen Roar Steffensen

