



NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED NOVEMBER 2017

Kære alle i HVM

Vi kan se tilbage på måned med meget fokus på Reformationen gennem gospel-gudstjeneste og to undervisningsgudstjenester. Jeg håber, at såvel sange som forkyndelse/undervisning har været med til at gøre reformationens budskab nærværende og levende. Det var fantastisk at opleve en fyldt kirke til vores Reformations-gospel-gudstjeneste, og det er meget opmuntrende, at vi som menighed en gang i mellem kan lave nogle arrangementer, der virkelig fylder rammerne og når ud til flere end medlemmerne.

Æbleskiver på Kløvervej

Nu kan vi se frem mod Advent. I den anledning vil vi traditionen tro invitere til æbleskiver og kaffe på Kløvervej 13. Men pga. arbejde og logistik bliver det allerede **søndag d. 26. november**. Efter gudstjenesten er alle velkommen til hyggeligt samvær på i præsteboligen.

Tjeneste i menigheder

Noget af det, jeg sætter stor pris på ved Hedensted Valgmenighed, er medlemmernes engagement og tjeneste. Her er det ikke kun præsten, der har opgaver og tjener. Vores motto er, at alle skal have tilbud om en tjeneste. Det betyder, at rigtig, rigtig mange er involveret både i forbindelse med gudstjenester, Middag-på-Tværs, Alpha, forbøn, kaffe og kirkefrokoster, osv. osv.

Og igen har vi set, at når vi står og mangler nogen til en tjeneste, så er der folk, der vil tage over. Vi har spurgt efter nye kirketjenere, da vi fra nytår kommer til at mangle et hold. Og det dejligt at kunne fortælle, at nu har vi dem, vi skal bruge.

Tak til alle jer, der gør en indsats og bærer menigheden med netop jeres tjeneste – lille eller stor. Tak til alle, der i det stille beder for menigheden derhjemme.

Ønsker man mest blot at være med og ikke have en decideret tjeneste, er man lige så fuldt med i menigheden og værdifuld for fællesskabet. Vi vil være en menighed, der rummer og værdsætter alle, også den der ikke har ressourcer til at have en opgave.

Men hvis du ønsker at få en opgave eller gerne vil prøve en ny tjeneste, må du endelig henvende dig. For som sagt vil vi gerne, at alle i hvert får et tilbud om at være med i en tjenestegruppe.

Alpha

Vi har planer om at lave et nyt Alpha-kursus eller noget lignende en gang efter nytår. I må meget gerne bede for forberedelserne. Bed også om, at Gud må kalde og virke i mennesker, så de må have lyst til at være med, når de får en invitation.

Vi har også brug for nogle fra menigheden til at være med til kurset. Hvis du kunne tænke dig at være med til et meget spændende og givende forløb sammen med søgende og ikke-kristne, så meld dig gerne. Måske har du en ven eller en kollega eller en nabo, som du skulle invitere med.

Bøn og forbøn

Endelig vil jeg igen gøre opmærksom på, at vi har en forbøns-tjenestegruppe. Du kan sende bedeemner til mailadressen bedebrev@hedensted-valgmenighed.dk. Så vil forbønsgruppen bede for det, du skriver der.

Vi har også et par stykker med nådegaven til at bede for syge. Så hvis du går med sygdom eller skavanker, er du velkommen til at henvende dig. Vi vil også gerne salve den syge og bede om helbredelse. Salvning behøver ikke kun foregå ved dødelig sygdom. Gør brug af den kraft og omsorg, som Gud viser os gennem fællesskabet på denne måde.

Jeg vil også opfordre til at gøre brug af forbønnen ved gudstjenesterne. Igen behøver man ikke have meget alvorlige problemer for at gå til forbøn. Måske har du ikke engang noget særligt konkret på hjertet, men det er så styrkende at en bror og søster i troen lægger hænderne på dig og beder om Guds nærvær, nåde og kærlighed ind over dit liv.

Det er da alt for godt, til at vi skulle gå glip af denne velsignelse!

Med venlig hilsen Roar Steffensen

