

Dagsprogram

26/1 - 8/2 2018

STUDIETUR TIL PERU

Fredag d. 26/1. Danmark, Amsterdam, Lima.

Afgang fra København eller Billund mod Amsterdam. I Amsterdams Schipol Airport er der afgang med KLM direkte til Lima lidt over middag. Vi ankommer til Limas lufthavn Aeropuerto Internacional Jorge Chavez kl. ca. 19.00 lokal tid. Herefter transporteres vi til [Hotel Embajadores](#), hvor der også serveres aftensmad. Hotellet ligger i bydelen Miraflores tæt på Stillehavskysten.



Lørdag d. 27/1. Lima, Arequipa.

Om formiddagen flyver vi syd på til Perus næststørste by, Arequipa. Vi tager til [vores hotel](#) og slapper lidt af efter rejsen og får frokost. Om eftermiddagen besøger vi en missionærfamilie og får et indtryk af livet og tjenesten som missionær i Peru. Om aftenen bliver der lejlighed til at nyde den gamle kolonitidsby, hvis historiske centrum er optaget på Unescos verdensarvsliste.





Arequipa

Søndag d. 28/1. Gudstjeneste, Santa Catalina-klostret, rundtur i Arequipa.

Om formiddagen deltager vi i gudstjenesten i en eller flere af de lutherske menigheder i byen. Efter frokosten på La Tradición Arequipeña, tager vi på sight seeing i og omkring Arequipa. Vi skal bl.a. se det gamle kloster Santa Catalina. Klosteret er 20.000 kvadratmeter stort og omgivet af højre mure. Det blev grundlagt i 1580 af en velhavende enke og havde frem til den katolske klosterreform i 1871 nogle helt udsædvanlige vedtægter, som gjorde at pigerne fra de velhavende familier levede et luksusliv i klosteret med eget køkken og tjenestepiger. Udover klosteret skal vi se den flotte Plaza de Armas med katedralen på den ene side og buegange i to etager på de tre andre sider. Vi skal bl.a. besøge et par udsigtssteder, hvor der er en fantastisk udsigt over byen og floden Chili samt til vulkanerne omkring byen.



Santa Catalina-klosteret



Chilina og vulkanen Chachani



Gudstjeneste i Arequipa

Mandag d. 29/1. Møde med kirkefolk, tur til Colca-kløften.

Om formiddagen besøger vi Den Evangelisk Lutherske kirke og missionens hovedkontor. Her får vi anledning til at høre om arbejdet i Peru og møde nogle af der på forskellig vis arbejder i kirke og mission. Vi skal også besøge det teologiske seminarium, SETELA, samt bibelskolen. Om eftermiddagen forlader vi Arequipa og kører mod Colca-dalen. På vejen skal vi se de store vulkaner og forhåbentligt også vicuñaerne, en vildtlevende lama-art. Vi kommer gennem et højtliggende pas i 4910 m. højde før vi igen kører ned ad mod hovedbyen Colca-dalen, Chivay. Her skal vi bo på [Casa Andina](#).



Tirsdag d. 30/1. Colca-dalen, kondorer, tur over Altiplanoen til Puno.

Tidligt om morgenen kører vi ud i Colca-dalen, som er verdens næstdybeste kløft. Her skal vi se et fantastisk naturlandskab, som er flettet sammen med menneskelig kultur, ikke mindst synligt ved de mange landsbrugsterrasser, der findes overalt. Vi stopper også i nogle af de små landsbyer og ser kirker og folkeliv. Vi gør holdt ved Cruz del Condor, et udsigtssted, hvor vi håber at få lov at se den store og majestætiske fugl, Andeskondoren. Kondoren er verdens største flyvende fugl og holder til i den dybe kløft.

Over middag kører vi fra Chivay mod Puno. Vi kører på den højtbeliggende slette, Altiplanoen, og har udsigt til Andesbjergene. Puno ligger ved Titicacasøens bred. Vi skal bo midt i byen på [Hotel Colonial Plaza](#).



Titicaca-søen og Los Uros



Onsdag d. 31/1. Titicaca-søen, de flydende øer, og fri-eftermiddag i Puno.

Efter morgenmaden på hotellet sejler vi ud på verdens højst beliggende navigerbare sø, Titicacassøen i 3800 meters højde. Her skal vi besøge de besynderlige flydende sivøer, kunstige øer, lavet af Uros-indianerne. På disse sivøer ude i søen findes et helt samfund. Eftermiddagen er til fri disposition i Puno, hvor man bl.a. kan finde et indianermarked med traditionel kunsthåndværk.



Torsdag d. 1/2. Juliaca, Cristo Blanco, Moho og bibelskolen CLET.

Vi kører til Juliaca, hvor vi bl.a. skal besøge den hvide Kristus-figur og høre om sammenblanding af religioner. Vi skal også besøge den lutherske kirkes bibelskole, CLET. Vi kører vi videre til østsiden af Titicaca-søen til Altiplanoens have, som byen Moho kaldes. Her skal vi nyde de flotte omgivelser og mødes med folk fra den lutherske kirke.



Bibelskolen CLET



Moho

Andesbjergene



Fredag d. 2/2. Bustur gennem Andesbjergene, det andinske sixtinske kapel og inkahovestaden Cusco.

Vi kører nordpå gennem Andesbjergene og nyder den fantastiske udsigt. Vi gør holdt i passet La Raya, hvor der kan købes alpaca-trøjer. Vi gør holdt i Sicuani og spiser en god frokost-buffet. I Andahuayllillas besøger vi den gamle kirke, som pga. sin smukke udsmykning kaldes det andinske sixtinske kapel. Endelig når vi frem til inkaernes gamle hovedstad, Cusco, hvor vi indkvarteres på [Hotel Las Ruinas](#).



Lørdag d. 3/2. Rundtur i og omkring Cusco, Sachsayhuaman, den tolvkantede sten og katedralen.

I dag skal vi rundt og se den fantastiske inka-hovedstad, som stadig har masser af spor fra både inkatiden og den spanske kolonitid. Byen bærer præg af, at spanierne byggede deres typiske huse ovenpå de traditionelle inkabygninger med deres store og fint tilskårne sten. Vi skal se den tolvkantede sten, besøge det gamle fort Sachsayhuaman, se katedralen med dens malerier fra den såkaldte Cusco-skole. Vi skal også besøge Qoricancha, som er en kirke bygget oven på et inkatempel. Eftermiddagen er til fri disposition.



Den Hellige Dal



Søndag d. 4/2. Gudstjeneste, tur til Den hellige Dal og saltminerne i Maras.

Formiddagen tilbringer vi sammen med menigheden i Cusco. Derefter kører vi til Urubamba i inkaernes hellige dal. Vi spiser frokost på Restaurant Tunupa i en gammel, flot hacienda. I Urubamba besøger vi også et keramikværksted, som laver flot, traditionelt kunsthåndværk. På vejen tilbage til Cusco kører vi bl.a. omkring Maras, som er en saltmine. En salt kilde føres ned i damme, som fylder en bjergside, hvorfra saltet udvindes.

Tilbage i Cusco er der mulighed for at nyde aftenen i den hyggelige og fascinerende by på egen hånd - eller for at gå tidligt i seng og være klar til en meget tidlig start næste dag.



Saltminer i Maras



Restaurant Tunupa

Machu Picchu



Mandag d. 5/2. Machu Picchu.

I dag skal vi besøge et helt igennem fantastisk og magisk sted: Machu Picchu. Vi kører meget tidligt om morgenen med tog fra Cusco og når frem her på formiddagen. Machu Picchu er udnævnt til et af de syv nye vidundere - og med god grund! Der venter os enestående oplevelse, når vi besøge denne gamle inkaby, som aldrig blev opdaget af spanierne, og derfor ikke blev ødelagt. Byen har fungeret som et religiøst centrum med flere forskellige templer. Vi får en guidet rundvisning på stedet, og der bliver også mulighed for at sidde og nyde udsigten eller gå rundt på egen hånd.

Vi er tilbage i Cusco sidst på dagen, og om aftenen har vi en sidste mulighed for at suge til os af den gamle inkaby.



Lima



Tirsdag d. 6/2. Fly til Lima, rundtur i den gamle bydel.

Vi flyver fra Cusco om formiddagen med kurs mod Lima. Her indkvarteres vi igen på [Hotel Embajadores](#). Efter frokost får vi en rundtur i Limas gamle, koloniale bydel. Byen blev grundlagt den 18. januar 1535 af den spanske erobrere Francisco Pizarro tæt på Helligtrekongersdag, deraf tilnavnet Kongernes By. På Plaza de Armas finder vi præsidentpaladset, ærkebiskoppaladset og den imponerende bygning, som rummer Limas bystyre. I San Francisco-klosteret er hovedattraktionen katakomberne under klosteret og kirken, som fungerede som Limas kirkegård frem til 1808. Vi går en tur i de smalle gange, som stadig rummer tusindvis af knogler, og hører om datidens katolske begravelsesritualer.



Onsdag d. 7/2. Lima, mulighed for indkøb, Stillehavet og afrejse til Danmark.

Sidste dag i Peru kan udnyttes til at få købt de sidste souvenirs enten i et moderne indkøbscenter eller på et traditionelt marked. Der vil også være mulighed for at dyppe tæerne i Stillehavet, inden turen går mod lufthavnen. Ca. kl. 21.00 flyver vi mod Europa og ankommer til Danmark dagen efter.

