



# Helligånden I

---



Kæmper vi i egen kraft?

Eller sætter vi sejl og lader Ånden drive os?

Joh 16,5-15: Jesu påstand er, at det er bedre for os at have Helligånden i os, end at have Jesus ved vores side.

Helligånden er så nær hos os, at han bor i os, det betyder, at vi har og kan erfare et tæt fællesskab med ham.

Løftet og virkeligheden er altså, at Gud vil være levende og virkelig til stede i vores liv og i vores menighed. Og derfor har han givet os sin Ånd.

Helligånden er Guds kraftværk. Gennem dåb og tro, har Gud installeret et kraftstik i os, med direkte forbindelse til kraftværket. Har vi glemt at tilslutte stikket til kraftværket?

1 Thes 5,19: Udsluk ikke Ånden! Paulus advarer Paulus os mod at udslukke Ånden. Det er muligt at leve som om, Ånden ikke findes. Det er muligt slukke for Åndens kraft i os, når vi vil selv, når vi glemmer afhængigheden af Gud og af hans hellige Ånd i vores daglige liv, vores tro og tjeneste.

Den praktiske og faktiske afhængighed ses først og fremmest i bønner.

Helligånden er ikke en interessant app, som dem, der har lyst kan vælge til. Helligånden er selve styresystemet i alt, hvad der har at gøre med tro, liv, menighed, fællesskab, mission, kirkeliv og selve livet at gøre.

Helligåndens værk og virke foregår ofte på det mere skjulte plan og består slet ikke altid i kraftige gerninger og undere.

Når vi i fald og erkendelse af synd søger vores tilflugt i Kristus er det kun, fordi vi er drevet af Ånden.

Ånden er hos os i mørkets dal og virker og arbejder med os for at lære os at stole mere Gud og være helt afhængig af ham.

Helligånden

- bor i os ved dåb og tro, ApG 2,38; 1 Kor 3,16
- overbeviser om synd, dom og retfærdighed, Joh 16,8
- vidner om Jesus, Joh 15,26
- er Talsmand og Trøster, Joh 14,16-17
- udruster til mission og sender os, ApG 1,8
- giver nådegaver til menigheden, 1 Kor 12,7-11
- går i forbøn for os, Rom 8,24-27
- Forvandler os og giver Åndens frugt, Gal 5,22-25

Vi må vi have tid og tålmodighed og ro til at bede om og vente på, at Ånden giver kraft og blæser i vores sejl.

## Til overvejelse

- Hvad betyder det for dig og dit liv som Jesu discipel, at Helligånden bor i dig?
  - Hvad kan du gøre for at søge Guds Ånd og finde ind i større afhængighed af ham?
  - Hvilke(n) af Åndens navne eller gerninger er du mest glad for?
-