

Missionsprojekt

Bibelundervisning til Peru

NYHEDSBREV

12. januar 2013

Ikke helt som forventet

Jeg har nu været i Peru i 10 dage, og det er godt at være tilbage og møde gamle venner og kolleger samt gøre nye bekendtskaber. Selv om landet har udviklet sig meget de sidste år, så er meget også ved det gamle her. Én ting er i hvert fald sikkert: Du aldrig helt, hvad der venter, før du står midt i det. Sådan er det også gået denne gang. For desværre er der ikke kommet nogen studenter til lederlinjen på bibelskolen i denne måned og dermed til den undervisning, jeg var forberedt på. Og på basislinjen er der kun kommet to. Dem er jeg så blevet sat til at undervise. Sidste uge var det Profeten Jonas, vi gennemgik, og i næste uge skal de lære noget om nådemidlerne.

At der ikke er kommet flere er enormt trist. Jeg har en oplevelse af, at en af grundene til det, er at bibelskolen ikke helt får den prioritet i kirken og af ledelsen her, som den i min verden bør have. For at der ikke kommer så mange er jo ikke udtryk for, at alle har god bibelkundskab. Jeg synes derimod det viser et kæmpe behov for at kirke og mission virkelig sætter ind og satser på bibelundervisning. Næste uge skal vi mødes med pastorer og andre ledere her i Juliaca for at tale om, hvad der evt. kan gøres for at rette op på det.

Andre opgaver

Når der ikke er helt så meget at lave her på CLET som forventet, bliver jeg heldigvis brugt til andre opgaver. Jeg har prædikeret til et ungdomsmøde og undervist i en cellegruppe i et privat hjem. Derudover har jeg prædikeret i to kirker i dag. Og som sagt bliver der flere møder og opgaver næste uge.

Så må vi se, hvad der derefter skal ske. Men jeg skal i hvert fald mødes for forskellige grupper og ledere for at introducere Galaterbrevsmaterialet for dem. Det skal jeg også præsentere for alle kirkens medarbejdere, når de mødes d. 23. og 24. januar.

Følg med på www.roarsteffensen.wix.com/peru, hvor jeg vil bringe flere indtryk herfra og fortælle om mine oplevelser.

Kærlig hilsen



Tak og bed...

- Tak for en god rejse, godt helbred og en fantastisk god modtagelse.
- Tak for de mange muligheder for at forkynde evangeliet, undervise og give inspiration ind i kirken her.
- Bed om, at jeg må være til velsignelse i de opgaver, jeg skal løse - også selv om CLET fylder mindre end planlagt.
- Bed for CLET, for lederen og undervisningen. Bed for studenterne - selv om de er få.
- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), dens præster og ledere, for LM's missionærer og volontører.



Roar til cellegruppe-møde i Juliaca.



Missionsprojekt
Bibelundervisning til Peru
Følg projektet på
www.roarsteffensen.wix.com/peru

Tak til sponsor
Autosuper Skive
www.autosuper.dk

