

Tegn på liv

Undervisningsserie om den levende menighed

HVAD ER EN MENIGHED, 2 Mos 19,4-6 og 1 Pet 2,9

- Menigheden er Guds folk, udvalgt og kaldet af ham til at være hans ejendom og til at være hellige. Der er klar sammenhæng mellem Guds folk i GT og kirken/menigheden i NT.
- Det er Guds ord, der skaber og opretholder menigheden. Menigheden er til pga. Gud og det ord han taler.
- Vi bliver en del af Guds folk alene ved dåb og tro på Jesus
- Gud skaber og opretholder menigheden/kirken alene ved sit ord, ikke ved menneskers indsats eller formåen.
- Guds Ånd bor i os som troende og som menighed og holder os tæt sammen med Kristus og med hinanden.
- Kirken er ikke mursten, men mennesker forenet i troen på Kristus.
- Alistair Begg: *"En god kirke er en Bibel-centreret kirke. Intet er så vigtigt som dette - ikke en stor menighed, en vittig pastor, eller håndgribelige oplevelser af Helligånden."*

9 TEGN PÅ DEN LEVENDE MENIGHED, Efs 4,11-16

1. Ordet, forkyndelsen, evangeliet, embedet

Guds ord og forkyndelsen af evangeliet er Guds mægtige kraft til frelse. Et tegn på liv er at hele Bibelens budskab forkyndes til tro og lydighed med evangeliet om Jesus død på korset som det centrale. *1 Kor 1,18-25.*

2. Sakramenterne

Dåb og nadver er vigtige tegn på den levende kirke, fordi de er kanaler for Guds nåde, og de er midler til at modtage Guds frelse. De er det synlige, konkrete Guds ord, der skænker os genfødsel, nåde og frelse. *1 Kor 10,16-17+12,13.*

3. Omvendelse

Jesus kaldte mennesker til at omvende sig og til at tro på ham (*Mk 1,15*). En sand kirke lærer, at intet menneske af natur er en del af Guds folk, men at vi må omvende os og modtage Guds nåde. Der må altid lyde et kald til omvendelse fra synd og til tro på Kristus. Dette minder menighedens medlemmer om, at der er forskel på omvendte og uomvendte, og at den troende må leve et liv, der er præget af omvendelsens frugt.

4. Bøn, lovprisning og gudstjeneste

Det er sagt at bønner er den kristnes åndedræt - det må også gælde for hele menigheden. I gudstjenesten beder menigheden sammen, lovpriser Gud og bekender hans navn. Alt sammen er helt centralt for menighedens liv og virke. *Matt 6,9-13; Kol 3,16; 1 Tim 2,1-8.*

5. Nøglemagten, disciplin, absolution

Kirken kendes på, at synderne forlades og tilgives. Derfor påtales synden og der formaner i *kærlighed* med syndsforladelse og vækst i kærlighed som mål. *Matt 16,19+18,15-20; Luk 24,47.*

6. Evangelisering og mission

Evangelisation og mission er et tegn på den sande, levende menighed, fordi det er drevet af det bibelske syn frelsen: At mennesker må høre og tro på Kristus for at få evigt liv, så flere kan tage del i lovprisningen af Gud. *Matt 28,18-20; ApG 1,8.*

7. Tjeneste

Alle troende er kaldet og skal udrustes til at tage del i tjenesten, fordi enhver troende hører til på legemet. Og sådan hjælper hvert enkelt led, så hele legemet styrkes og vokser i kærlighed. *Efs 4,16.*

8. Discipelskab, efterfølgelse og kors

Gud bruger efterfølgelsens lidelser til at lade os vokse i tro og lighed med Kristus. Derfor er korsets lidelser et kendetegn på den levende menighed.

9. Kærlighed

Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. *Joh 13,34-35.* Menigheden er kaldet til at reflektere Guds kærlighed i verden. Gud er Hellig og har givet sig selv hen for os i uselvsk kærlighed. Derfor må menigheden afspejle Guds karakter, så vi ligesom Gud selv er en enhed, er hellige og har uselvsk kærlighed. Ellers lyver vi om Gud.

TJENESTE OG NÅDEGAVER SOM TEGN PÅ LIV, 1 Kor 12,4-13

- Tjeneste kan føles tungt og ufrugtbart, når vi vil arbejde i egen kraft. Når vi bruger firkantede bolde og hjul.
- Gud har givet os alt, hvad menigheden har brug for til vækst og opbyggelse: Helligånden og nådegaver.
- Menigheden og de troende Kristi legeme. Han er hele kroppen, vi er hans lemmer, der får kraft gennem ham.
- Alle troende har fået nådegaver af Helligånden til fælles gavn. Alle har en funktion og en opgave.
- Det er tegn på liv i menigheden, når alles nådegaver er i funktion, og når alle tjener i det, de har nådegave til.
- En nådegave er den udrustning eller åndelige evne, Helligånden giver os til vores hovedtjeneste i menigheden.
- Formålet med nådegaver er at tjene menigheden, så vi vokser i tro og kærlighed.
- Kend din nådegave/dine nådegaver og find ind i din tjeneste i menigheden. Tal med andre om det.
- Bed om nådegaver. Bøn er vigtigt for menighedens liv og åbner os for Åndens gaver.