



Hedensted Valgmenighed

Godt nytår til alle i Hedensted Valgmenighed!

13.01.2016

TAK til alle, der er med til at danne menighed. På alle mulige synlige og usynlige måder. Tak til alle der kommer til det meste af det, der bliver arrangeret - og tak til dem, der kommer en gang imellem. Vi glæder os over enhver, der er med til at være kirke.

Det græske ord for kirke er *ecclesia* og det betyder "en forsamling" eller "en samling af mennesker". En samling af mennesker der mødes, fordi de tror på Gud eller ønsker at lære ham at kende.

Denne nytårshilsen skal ikke være et status-brev, for status og fremtidsblik hører til på generalforsamlingen, som vi inviterer til d. 10. marts. Men nytårsbrevet skal fungere som en markering af, at vi nu i ledelsen har været rundt og besøge alle medlemmerne. Og TAK for det!

Det har været dejligt at besøge jer, at tale med jer og høre, hvad I tænker om det hele. Vi havde i november en ledelsesdag, hvor vi prøvede at samle alle vore indtryk i nogle temaer, og det vil I komme til at høre mere om på generalforsamlingen; men vi vil gerne her sige TAK for samtalerne og understrege, at samtalerne giver os en fornemmelse af, at vi som menighed er på rette spor. Ikke alt er perfekt, men der udtrykkes grundlæggende glæde over at være en del af Hedensted Valgmenighed. Og det giver os i ledelsen stor glæde og frimodighed til at arbejde videre.

TAK også for de ting, som I har udtrykt, at I savner og de ting, I har fortalt, I godt kunne undvære. Det er alt sammen med til at give os et billede af, hvilken menighed vi er – og hvad vi kunne drømme om at blive. Og hvad vi derfor skal arbejde hen imod!

Godt nytår til præsten og hans familie!

Gennem samtalerne rundt hos jer er det mange gange blevet sagt: "Og vi er glade for Roar – ja, og for Merete." Og det er også blevet tydeligt for os, hvordan de enkelte tjenestegrupper og personer med ad hoc-opgaver ofte refererer til det samarbejde, de har med Roar. I virkeligheden har det nok også åbnet vores øjne for, at vi igennem lang tid har ladet Roar skrive

nyhedsbrevene, hvilket ikke har givet os som ledelsen mulighed for at sige Roar tak for hans indsats i og for valgmenigheden.

Men det vil vi gerne benytte nytårsbrevet til at gøre.

TAK for gudstjenester, der er planlagt med omhu og kærlighed, fra prædiken over sangvalg til mindre detaljer som valg af indsamlingsområde til aftaler med forbedere.

TAK for engagement i flygtningearbejdet, for kontakter til kommunen, for at engagere og involvere mange fra menigheden i det arbejde. Tak også for det seneste tiltag med *Middag på tværs*, som vi i øvrigt vil opfordre alle til at tage en ven med til.

TAK for arbejdet i medvandrergruppen, hvor du mødes med en flok unge fra lokalområdet (gruppen har skiftende medlemsantal men er i øjeblikket på 8-10 medlemmer).

TAK for samarbejdet om ALPHA - og tak fordi der er planer om en eller anden form for opfølgning i form af et mindre Beta-kursus til foråret.

TAK for verdenskortet på kontoret. Tak fordi du i handling og i ord er med til at minde os om, at verden er større end Hedensted Kommune og vores ferierejsemål. Tak fordi du selv rejser ud i verden, fordi du har etableret kontakt til vores venskabsmenighed, og fordi du her i december og januar har givet tid og rum til Michael, så han har kunnet fortælle om udfordringer og muligheder for arbejdet i Honduras. I øvrigt ønskes du god arbejdsrejse til Peru fra 18. januar til 17. februar.

Godt nytår til hver eneste i fællesskabet

Vi er stadig en forholdsvis lille menighed, der har brug for hinanden. Vi ville gerne være flere – og vi håber på at blive det. Men uanset hvor mange vi bliver og hvordan menigheden udvikler sig, så et det stadig det, vi samles om, der er det vigtigste.

I Bonhoeffers lille bog *Det kristne fællesskab* siger han, at mange almindelige fællesskaber bygger på drømme og længsler, mens det kristne fællesskab bygger på Kristus. Og han understreger, at vores idealbilleder af det kristne fællesskab nogle gange kommer til at spænde ben for os. Fordi vi kommer til at fokusere på fællesskabet i sig selv – frem for at fokusere på det, vi er fælles om, nemlig Kristus.

Vores nytårsønske skal derfor være, at vi som menighed må opleve et godt og stærkt fællesskab – fordi vi lader det gro ud af vores relation til Gud, ud af vores tro på Kristus.

Godt nytår fra ledelsen!