



NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED OKTOBER 2015

Kære alle

I morgen, d. 31. oktober, er det reformationsdag. Den 31. oktober 1517 slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og det blev indledningen til reformationen, der har haft enorm betydning for den kristne kirke og den vestlige kultur. Vi må være taknemmelige over, at Gud brugte Luther til at genopdage og forkynde de bibelske sandheder om frelsen ved alene ved nåden og alene ved tro på Kristus. Det kan vi leve og dø på, og det vil vi fortsætte med at forkynde og leve af i Hedensted Valgmenighed.

Tema-møde

Efter gudstjenesten søndag d. 8. november vil vi igen holde et debatmøde om et aktuelt emne – ligesom vi gjorde det på menighedsdagen. Denne gang bliver emnet penge og forbrug. Der vil være et lille oplæg med bibelske og personlige aspekter, hvorefter de er mulighed for at drøfte og kommentere emnet. Velkommen i menighedslokalet på Kløvervej efter gudstjenesten, ca. kl. 15.

Ny tjenestegruppe

Vi vil oprette en ny tjenestegruppe med henblik på international mission. Opgaverne i denne tjenestegruppe bliver bl.a. at holde kontakt med Michael Nielsen i Honduras og give informationer m.m. videre fra hans arbejde. Det er godt og vigtigt for både Michael og menigheden, at kontakten til ham er god. Derudover skal der tænkes lidt aktiviteter og tiltag i forhold vores venskabsmenighed i Arequipa i Peru. Og måske kan der være andre internationale indsatser, missionærer eller projekter, vi kan arbejde med. Jeg har allerede meldt mig til gruppen og jeg håber, at flere vil være med. Tag kontakt til mig for at høre mere og for at melde dig.

Alpha-lørdag

Vi er godt i gang med årets Alpha-kursus. Det er en stor glæde at opleve, at 3 personer, der er nye i det kristne fællesskab samt 5, der normalt ikke kommer i et fællesskab, er med til Alpha. Vi får mange gode og spændende samtaler om liv og tro. Tak for fortsat forbøn. Og tak til jer, der kommer med mad til os!

Lørdag d. 7. november skal vi mødes til en hel Alpha-lørdag hos Elly og Bjarne Nielsen med god tid til oplæg og samtaler. Tak, om I særligt vil omslutte denne dag med forbøn!

Middag på tværs

Vi har før talt om, at vi skulle arrangere en middag-på-tværs for og med flygtninge i vores område. Nu har kommunen spurgt, om det ikke var en god idé snart at gøre noget ved det! Dejligt, at de efterspørger vores hjælp og initiativer! Vi forestiller os noget i retning af en aften, hvor flygtninge kan bidrage med mad og evt. nogle fortællinger fra deres kultur/lande, og hvor vi får mulighed for at mødes og hygge. Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at være med til at arrangere denne aften. I udgangspunktet melder man sig kun til at stå for dette ene arrangement, så kan andre stå for det en anden gang.

VALG-menighed

At vi er en valgmenighed, betyder naturligvis, at vi på en særlig måde selv har valgt at tilslutte os og engagere os i netop denne menighed. Og det kan måske ligne den tendens i tiden, vi ser til, at folk vælger aktiviteter og fællesskaber til og fra, alt efter hvad der er mest interessant, og hvad man selv får mest ud af. Vi er naturligvis præget af vores tid, men en menighed er mere end tilvalgte aktiviteter. Vi skal passe på, at søndagens gudstjenester ikke bliver reduceret til et valg mellem mange andre. Det må gerne være ugens faste holdpunkt midt i et hverdagsliv, der flyder og er fleksibelt med mange til- og fravalg. Ugens højtids-punkt, hvor vi mødes for sammen at modtage det, som altid står fast: Guds nåde til syndere gennem ordet og sakramenterne. Så lad os stå ved vores aktive valg af Hedensted Valgmenighed og opmuntre hinanden til at skabe en kultur, hvor det at gå til gudstjeneste er det naturligste af alt. Lad os på en positiv måde vise, at vi savner dem i vores fællesskab, der ikke var der sidste gang.

Med venlig hilsen Roar Steffensen

PS: I næste uge arbejder jeg mandag og holder fri om onsdagen.

