



NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED APRIL 2015

Kære alle

Vi har endnu en gang gennemlevet påskens drama gennem vores gudstjenester. Vi har igen set, hvordan Jesus af kærlighed gav sig hen for os, og hvor meget det kostede ham at frelse os og give os fuld forladelse for alle vores synder. Og vi har jublet over, at døden ikke fik det sidste ord, men at Jesus har overvundet vores største fjende. Han har besejret den død, som er konsekvensen og den fortjente løn for vores synd, så vi for Jesu skyld selv skal få lov at opstå til et evigt liv uden smerte og tårer. Det giver os håb og mod til at gå videre, til at leve hverdagslivet og til at møde både glæder og sorger med håb og med visheden om Guds nåde. Glædelig Påske!

Projektuge

Jeg har aftalt med menighedsledelsen, at jeg fremover arbejder på missionsprojektet i bestemte uger i stedet for en dag om ugen. Jeg håber, at det kan give lidt mere sammenhængende og koncentreret arbejde med undervisningsmaterialerne.

I disse uger har jeg ikke møder, tager ikke på besøg og forbereder ikke gudstjenester osv. Men jeg står naturligvis til rådighed, hvis der skulle opstå et særligt behov.

Der bliver her i foråret tale om to uger. Første gang bliver i næste uge, uge 16. Næste gang bliver i uge 24.

Venskabsmenighed

I forbindelse med min rejse til Peru aftalte jeg med menighedsledelsen, at jeg skulle undersøge, om det var muligt for Hedensted Valgmenighed at blive venskabsmenighed med min gamle menighed i Arequipa. Jeg havde en snak med præsten og formanden i menigheden, og de blev glade for spørgsmålet og var meget positive over for dette.

Vi talte om, at det i første omgang særligt skulle handle om at bede for hinanden. Og for at kunne gøre det bedst, vil vi sørge for at holde hinanden orienteret om menighedernes aktiviteter m.m.

Jeg gjorde det klart, at Hedensted Valgmenighed ikke med dette ønsker at være økonomisk garant for deres budget og aktiviteter. Det var de helt indforstået med. Samtidig tænker jeg, at vi kan se positivt på at lave en indsamling til et særligt behov eller projekt.

Og hvad sådan et venskabs- og forbønsforhold ellers kan udvikle sig til kan alle være med til at præge og tænke med på. Så kom gerne med ideer og ønsker, osv.

Menigheden hedder Encuentro con Cristo, som betyder Møde med Kristus. Vi vil fremover bede for menigheden i vores kirkebøn til gudstjenesterne samt med jævne mellemrum informere om nyt derfra.

Vi håber på opbakning og medleven i dette.

Peru-aften

Jeg vil gerne invitere alle interesserede til en aften med information og fortælling fra min rejse til Peru. Det vil foregå **St. Bededag, fredag d. 1. maj kl. 19.00**. Her vil jeg også fortælle mere om menigheden Encuentro con Cristo. Alle er velkommen i menighedslokalet på Kløvervej.

Med venlig hilsen Roar Steffensen